



Water

Water is oceaanblauw en is meestal koud.

Water doet ons zweven en laat ons leven.

Je kan er op varen in de zee, op een rivier en op de sloot.

want daarop drijft een boot.

Het water is nat en als ijs is het glad.

het valt uit de lucht in een mooie vlucht.

Middenbouw



Vuur

Vuur is mooi, maar oh zo gevaarlijk.

Je kan je er aan verwarmen en het brandt onbedaarlijk.

Vuur is ook sterk en snel,

Vroeger kon men branden in de hel...

Vuur kan je blussen

maar het is moeilijk te sussen...

Middenbouw



Aarde

Er was eens een man en die wandelde door het bos.

Hij liep rustig en op zijn gemak en ging liggen op het mos.

Hij genoot van de natuur om zich heen en voelde zich daar op de grond, helemaal niet alleen.

Met zijn hond aan zijn zij lag hij daar op de grond, zonder dat hij het besepte, werd het avond.

De aarde maakt ons allemaal gelukkig en is er altijd bij, ze geeft ons alles wat ze heeft en maakt ons blij...

Middenbouw



Lucht

Wandelen door lucht!

Is het waar of is het een droom.

Het is hier zo mooi!

De wolken zijn zacht, een het lijkt alsof ik vlieg.

Plotseling word ik wakker en ik roep: mama! ik wil naar de lucht!

Mama zegt:

'Met liefde dat kan niet.'

Ik zucht.

Middenbouw